



Secretariaat: Varkenmarkt 73, 3311 BR Dordrecht

Een nieuw verhaal van Dordrecht!

Op 24 mei a.s. verschijnt no. 26 in de serie 'Verhalen van Dordrecht':

Dordrecht, de Poort van Holland

geschreven door Herman A. Van Duinen en Cees Esseboom



Vanaf de dertiende eeuw werd de stad beschermd door talrijke land- en waterpoorten. Nu, in de 21^e eeuw, zijn daar nog maar twee poorten van over: de Groothoofdspoort en de Catrijnepoort.

In dit boekje beschrijven de auteurs de Dordtse poorten: de ontstaansgeschiedenis, het doel dat zij dienden en de teloorgang.

Dit fraai geïllustreerde deeltje is een uitgave van de Stichting Historisch Platform Dordrecht en de Stichting Illustre Dordracum en is gedrukt door Drukkerij RAD te Dordrecht.

Vanaf 24 mei a.s. ligt 'Dordrecht, de Poort van Holland' in de winkel. Voor de prijs van € 3,75 krijgt u opnieuw een mooi verhaal uit de rijke geschiedenis van onze stad.

Ook de deeltjes 1 tot en met 25 in deze serie zijn nog steeds verkrijgbaar. Zie voor de verkooppunten onze website www.deverhalenvandordrecht.nl.

Verhalen van Dordrecht is een uitgave van:

Stichting Historisch Platform
Secretariaat:
Varkenmarkt 73
3311 BR Dordrecht
KvK nr. 24441083

Stichting Illustre Dordracum
Secretariaat:
Nieuwe Haven 36
3311 AR Dordrecht
KvK nr. 24467831